

Rouwcafé

Graag nodig ik je uit op de maandelijkse bijeenkomst.

Een ontmoetingsplaats waar rouw en verlies een plek krijgt.

Af en toe worden we niet begrepen of verkeerd begrepen. Er zijn mensen die een ommetje maken omdat ze niet weten hoe met een verlies om te gaan. Het rouwproces kent geen einde, verjaardagen, feestdagen, en veel meer blijven in het geheugen gegrift.

Het rouwproces is persoonlijk en daar is het woord "Tijd" zinloos. Ieder rouwt op zijn manier en neemt de nodige tijd. Ze zeggen het gaat over, het verzacht, alle tijd heelt wonden?

Nogmaals dit blijft persoonlijk.

Kom gerust eens langs en ontmoet gelijken, deze namiddag is er voor jou.

Op 3 februari van 14u tot 16.30u

Je kan er genieten van een koffie en gebak aan €5

Graag een seintje vooraf

Lieve groet

Martine